

*Lieve vrienden in Nederland,*

*Met deze brief wil ik u op de hoogte stellen over de situatie op onze school. De kinderen hebben tot half januari 2015 kerstvakantie gehad. Veel kinderen zagen er naar uit om weer naar school te gaan. Onlangs hebben enkele kinderen uit de 3<sup>e</sup> en 4<sup>e</sup> klas meegedaan aan een voordrachtwedstrijd. Hierbij hebben zij de 2<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> plaats behaald en een diploma ontvangen. De kinderen, maar ook de leerkrachten, waren heel blij met dit resultaat. Dit is ook een motivatie om hun best te doen op school.*

*Ik wil u bedanken voor uw hulp en wens u Gods zegen toe.*

*Helaas is er in Oekraïne veel veranderd door de oorlog. De Heere heeft de mensen in Kárpátalja bewaard voor de oorlog, maar er zijn spanningen vanwege de oproepen voor militaire dienst. De kosten van levensmiddelen zijn drastisch omhoog gegaan. Soms zijn er prijsstijgingen van 50-80%. Ondanks de beproevingen bewaart de Heere ons. Wij bidden voor onze leiders dat ze een vreedzame oplossing mogen vinden.*

*De Heere heeft ons een taak gegeven om les te geven aan de kinderen. Wij zijn dankbaar dit te mogen doen. Onze hartelijke groeten, mede namens de medewerkers en kinderen.*

*Sándor Bálint*